



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ Γ΄ (ΚΑ)

Αγίου Δημητρίου 13,1022, Λευκωσία

Τηλ. 22877768 Fax:22877788

Email: dim-kaimakli3-ka-lef@schools.ac.cy

Σχολείο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΪΜΑΚΛΙ Γ΄ (ΚΑ), ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

Κατηγορία: Παραμύθι

Τίτλος Έργου: «Το χρυσό τρικό του Λάμι»

Δημιουργός: Μαθητές/τριες της Β΄2 (10 μαθητές/ριες)

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ανθή Κουσελίνη Παναγή

Διευθύντρια Σχολείου: Σωτηρούλα Βούργια

«Το χρυσό τρικό του Λάμι»

Μια φορά και έναν καιρό ο Λάμι, το αγαπητό λιονταράκι, ζούσε στη ζούγκλα και είχε μια τέλεια ζωή.

Ξαφνικά, ένα πρωινό, ξύπνησε από περίεργους θορύβους που έμοιαζαν με εκρήξεις.

Αποφάσισε να πάει να δει τι συμβαίνει. Πλησίασε κρυφά και είδε πολλούς στρατιώτες να σκοτώνουν και να βάζουν φωτιά στη ζούγκλα.

Φοβισμένος, έτρεξε στη σπηλιά του για να πει στην οικογένειά του ότι γινόταν πόλεμος.

Η μητέρα του, τρομοκρατημένη, τους είπε να βιαστούν και να μαζέψουν τα απαραίτητα για να φύγουν. Το πρώτο και μοναδικό πράγμα που σκέφτηκε ο Λάμι να πάρει μαζί του ήταν το χρυσό τρικό, που του έφεραν οι φίλοι του στα γενέθλιά του. Το πήρε βιαστικά και έτρεξαν προς τη θάλασσα. Εκεί, για καλή τους τύχη βρήκαν μια βάρκα με άλλα ζώα που έτρεχαν κι εκείνα να σωθούν και μπήκαν μέσα.

Μετά από πολλούς κινδύνους και περιπέτειες έφτασαν επιτέλους σε μια άλλη χώρα. Εκεί δεν είχε πόλεμο. Οι κάτοικοι τους υποδέχτηκαν με αγάπη. Τους έδωσαν τρόφιμα, ρούχα ακόμα και σπίτι για να μείνουν.

Έρθε η μέρα που ο Λάμι έπρεπε να πάει σχολείο. Παρόλο που η μαμά του, του έλεγε πόσο γενναίο λιονταράκι ήταν, εκείνος φοβόταν. Δεν γνώριζε κανέναν.

Στην τάξη κάθισε μόνος του. Τα άλλα ζώα τον κοίταζαν περίεργα. Κάποια μουρμούριζαν πίσω από την πλάτη του.

«Από πού ήρθε αυτός;»

«Γιατί δεν μιλάει;»

«Κοίταξε τι παλιόρουχα φοράει!»

Στο διάλειμμα, η Νέλη, η καλόκαρδη σκιουρίνα, τον πλησίασε.

«Μου αρέσει πολύ το τρικό σου, Λάμι. Ταιριάζει με τη χαίτη σου.»

Ο Λάμι χαμογέλασε και φάνηκαν τα τεράστια του δόντια.

«Ουάου! Τι τεράστια δόντια!» Όλα τα ζωάκια τον κοίταζαν με θαυμασμό.

«Έλα Λάμι! Έλα να παίξουμε!», ξαναείπε η Νέλη.

Ο Λάμι άφησε έναν πολύ δυνατό αναστεναγμό ανακούφισης και έτρεξε να παίξει με την καινούρια του φίλη.