



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ Γ' (ΚΑ)

Αγίου Δημητρίου 13,1022, Λευκωσία

Τηλ. 22877768 Fax:22877788

Email: dim-kaimakli3-ka-lef@schools.ac.cy

Σχολείο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΪΜΑΚΛΙ Γ' (ΚΑ), ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

Κατηγορία: Εικαστικό έργο

Τίτλος Έργου: «Δώστε μου μια αγκαλιά»

Δημιουργός: Μαθητές της Β'1, Β'2, Β'3, Γ'1, Γ'2 (50 μαθητές/τριες)

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Παναγιώτα Ποϊράζη, Έλενα Αβραάμ

Διευθύντρια Σχολείου: Σωτηρούλα Βούργια

«Δώστε μου μια αγκαλιά»



Λίγα λόγια για το έργο:

Το κάθε παιδί έβαλε τη δική του πινελιά, για να εκφράσει τα δικά του συναισθήματα για την Κύπρο μας, την πολυαγαπημένη. Το πανό τοποθετήθηκε στα κάγκελα του σχολείου σε έναν περίοπτο χώρο, όπου το βλέπουν καθημερινά όλοι οι γονείς που έρχονται για να φέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Τα μηνύματα ξεκάθαρα: «Ειρήνη στο νησί μας», «Κύπρος ενωμένη».

Το σχολείο μας βρίσκεται σε ακριτική περιοχή. Πολλών παιδιών τα σπίτια εφάπτονται με το συρματοπλεγμά της ντροπής. Καθημερινά αντικρίζουν την κατεχόμενη γη μας. Καθημερινά κοιτούν τα σπίτια των παππούδων τους. Καθημερινά στις αίθουσες διδασκαλίας γυροφέρνουν τα ερωτήματα: «Γιατί να μην μπορώ να πάω και να κατοικήσω στο σπίτι του παππού ή της γιαγιάς;» «Γιατί να μην δικαιούμαι;» Η κατοχή τους στερεί βασικά δικαιώματα.

Είναι, βέβαια, και άλλα παιδιά στο σχολείο μας που ήρθαν στο νησί μας πρόσφυγες, κυρίως από τη Συρία, προσδοκώντας σε ένα καλύτερο αύριο. Κι αυτά δεν μπορούν να επιστρέψουν στους τόπους τους, στα σπίτια τους, στις γειτονιές τους. Κι αυτά έχασαν τα βασικά τους δικαιώματα, λόγω του πολέμου.

Όλα λοιπόν τα παιδιά ζητούν ειρήνη για την Κύπρο μας, για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για όλους τους κατοίκους της. Δίνουν όλοι μαζί τα χέρια και σφιχταγκαλιάζουν την Κύπρο μας που την θέλουν ενωμένη και ειρηνική, για να κτίσουν τα όνειρά τους σ' αυτή την πολύπαθη, φιλόξενη γη.



Λεπτομέρειες από το έργο:





Τοποθέτηση στον χώρο



«Δώστε μου μια αγκαλιά»